

לפעמים אפשר לרוץ בסתיו בחוץ, כי יש גם ימים חמים; ככה זה.  
לפעמים יש אנשים שעולים לך על העצבים; ככה זה.  
יש כאלה שיש להם הכל, ויש כאלה שיש להם כלום. יש פטריות שגדלות על הרגליים, ויש פטריות שגדלות תחת העצים; ככה זה.  
יש אנשים שאין להם ידיים, ויש אנשים שאין להם רגליים, ויש כאלה שאין להם לא את זה ולא את זה, אבל יש אנשים שיש להם את שניהם; ככה זה.  
יש אנשים שיש להם המון המון כסף, אבל הם לא יודעים מה לעשות איתו.  
יש בניינים שאם הם נרטבים בגשם, אז הם הופכים להיות אפורים, ויש ימים שהם סתם ימים אפורים, אבל הם לא הופכים להיות בניינים, גם אם הם נרטבים בגשם; כי ככה זה.  
יש כזה כאב ראש שכואב לך בצד ימין, יש כזה שכואב בצד שמאל, כזה שכואב מאחורי העיניים ומתחת לאוזן ימין. יש כאב ראש שכואב לך בשיערות, ויש כזה שכואב לך בגבות. יש גם כזה כאב ראש שכואב בכל המקומות האלה ביחד, קוראים לו מיגרנה.  
כי ככה זה.  
יש קיפודים שיש להם קרציות, יש סוסים שיש להם קרציות, יש סוסים שמדברים עברית, יש ציפורים שמטילות ביצים בקינים של אחרים, ויש כאלה שמטילות ביצים בקינים שלהן.  
אבל יש גם כלבים שאין להם קרציות.  
ככה זה.  
לפעמים מישהו חושב שהוא יודע הכל.  
לפעמים, באיזו פינה של העולם, מישהו עושה משהו נורא טוב למישהו אחר, ולא מצפה לשום דבר חזרה.  
ככה זה.  
לפעמים קורים דברים לא טובים.  
ככה זה.  
לפעמים יש אלוהים, ולפעמים אין.  
לפעמים יש אנשים שהציפורניים שלהם גדלות פנימה במקום החוצה. ויש אנשים שיודעים לעשות קסמים.  
לפעמים בא לך לשיר במקלחת.  
לפעמים מתקלף לך העור בידיים, אבל זה לא מכווית שמש.  
כי ככה זה.  
יש סנדלרים שהולכים יחפים, יש אנשים שאין להם שיניים אבל יש להם המון אגוזים. יש מסמרים שנמצאים בין הפטיש לסדן, ויש כאלה פרחים שהם כחולים.  
ככה זה.

יש סוף שמח ויש סוף עצוב, יש סוף שהוא בהתחלה ויש סוף שהוא בסוף, יש סוף שהוא סוף סוף ויש שהוא סוף כל סוף. ויש גם אשה שקוראים לה דינה. ככה זה.

יש אנשים שטובים בחשבון, יש אנשים שיש להם זיכרון טוב, יש אנשים שטובים בלהמציא חרוזים, יש כאלה שיודעים לרחוץ כלים טוב, ויש אנשים שטובים בלהדליק נרות, או לנקות אבק. יש כאלה, כי ככה זה.

לפעמים זה סתם יום של חול עם ערב כחול, ואז לא בא לך בכלל לצחצח שיניים, אז אתה הולך לישון ככה; בלי לצחצח שיניים, ולפעמים גם עם נעליים. כי ככה זה.

לפעמים יש כאלה שהכל משתולל להם בראש. לפעמים נשארים ערים כל הלילה כדי לראות את הזריחה. לפעמים יש כאלה שקיעות בים, עם שמיים כתומים אדומים, ופסים של זהב על המים, אבל אף אחד לא שם בשביל לראות אותן.

יש גיטרות עם 12 מיתרים, יש גיטרות עם 6, ויש גם כאלה עם 4. אבל אין גיטרות שיש להן מיתר אחד, או גיטרות שהן תופים. כי תופים הם תופים וגיטרות הן גיטרות. כי ככה זה וזהו זה.